

Hoeve ‘de Zuidbalie’ te Poelkapelle;

Deze hoeve wordt bewoond door het gezin Callewaert-Perdu. Ann en Hugo zijn als lid van de Landelijke Gilde, met hun kinderen Frederik, Fredelien en Gunther jaarlijks te gast op het midzomerfeest. Dit jaar waren ze dan ook zonder aarzelen bereid om hun hofstede en nieuwe loods open te stellen als locatie voor het midzomerfeest.

In tegenstelling van wat je zou vermoeden is de naam ‘de Zuidbalie’ geen historische naam : ze werd toegekend in de recentste actie hoevenamen van de Landelijke Gilde in het jaar 2000.

Het woord ‘balie’ – da’s genoegzaam bekend – verwijst naar hek of poort, maar evengoed verwijst het juist naar de doorgang die door dat hek afgesloten wordt.

Eertijds (1775) waren alle uitgangen van het Houthulstbos afgesloten door een houten hek, en kregen dan ook de naam ‘balie’. Aan de zuidelijke kant van het houthulstbos waren dat de Potte-balie (uitgang pottedreef), de Wulvegat-balie, de Paneelhek-balie (kruispunt houthulstseweg – klerkenstraat – Stadensteenweg) de Schaap-balie (het kruispunt Stadensteenweg-Kattestraat wordt op heden nog steeds de Schaapbalie genoemd) de Vijfwege-balie en de Roosebeke-balie.

Nu heeft de hoeve Callewaert niks te maken met die geschiedenis, noch met de balies van het Vrijbos. Maar de naam ‘zuid-balie’ werd wel gekozen naar analogie met die andere, die historische balies. Deze hofstede is immers gelegen aan het uiterste zuiden van Poelkapelle. De hoeve zelf stond trouwens, net over de Stroombeek, op Langemarks grondgebied, en had destijds als adres Onze-Lieve-Vrouwstraat in Langemark. De gebruikelijke toegang tot de hoeve was evenwel de inrit vanuit Poelkapelle. Deze dreef met de brug over de grensbeek vormde dus de meest zuidelijke toegang tot Poelkapelle : de zuidelijkste balie.